

Hiernaast zie je een afbeelding van de berg die wij in de kerk hebben staan. Dit is de berg waarop Jezus de mensen uitleg geeft over Gods nieuwe wereld. In de weken voor Pasen horen we wat Jezus vertelt over deze wereld en wat hij laat zien van deze wereld. En we denken na over wat wij hier en nu al van die nieuwe wereld kunnen zien.

De eerste zondag hadden wij het over het echte geluk. De tweede zondag over het zout en het licht van de aarde. En hoe wij een licht in deze wereld kunnen zijn. De derde zondag hadden wij het over liefhebben. Heb ook je vijanden lief.



Zondag 22 maart – Gevouwen handen:



Vandaag leert Jezus iets over hoe je kunt bidden tot God. Ondanks dat we God niet kunnen zien, kunnen we wel met hem praten. Hiervoor is het belangrijk dat we de verbinding zoeken. En we zullen ontdekken dat hij ook de verbinding met ons zoekt. Soms is er ruis op de lijn, of lijkt de verbinding weg te zijn, maar je mag ontdekken dat God altijd de verbinding met jou zoekt. En zo kunnen hemel en aarde met elkaar verbonden zijn.

Gebed:

Goede God, Het is vandaag de vierde zondag van de veertigdagentijd. We leven toe naar Pasen, het grote feest van Jezus' opstanding. Iedere week horen we verhalen van Jezus. Hij vertelt hoe een leven met God eruitziet. Vandaag horen we hoe we tot u kunnen bidden. Als we bidden, komen de hemel en de aarde heel dicht bij elkaar. Wilt u ons daar iets van laten merken?

Amen.

Verhaal:

Bidden, hoe moet dat?

'Ik heb jullie al veel verteld over Gods nieuwe wereld,' zegt Jezus tegen Petrus en zijn vrienden. 'Ik wil jullie nu vertellen hoe je God zelf kunt ontmoeten. Hoe je met hem kunt praten. Hoe je kunt bidden.' 'Er zijn mensen,' zegt Petrus, 'die zeggen dat je zo lang mogelijk moet bidden. Omdat God anders niet naar je luistert. En o ja, je moet veel moeilijke woorden gebruiken.'

Jezus schudt zijn hoofd. 'Nee, dat klopt dus niet. Het is niet nodig om extra lang te bidden, of om mooie en moeilijke woorden te gebruiken. Weet je, God is groter en machtiger dan je je kunt voorstellen. Hij heeft alles gemaakt. De sterren, de ruimte, de aarde, de dieren. Maar tegelijk is hij heel dichtbij. God wil je Vader zijn. Tegen je vader kun je heel gewoon praten, toch? Tegen God kun je dus ook heel gewoon praten.'

'Maar hoe dan?' vraagt Johannes. 'Ja!' zegt Petrus. 'Hoe moet je God bijvoorbeeld noemen? Ik heb gehoord dat je tegen de koning altijd moet zeggen: 'O majesteit, leef in eeuwigheid!' Maar God is natuurlijk veel en veel belangrijker dan een koning.'

'God is je Vader, toch?' zegt Jezus. 'Als je bidt, kun je zeggen: Onze Vader in de hemel.' Petrus denkt na. Dat is bijzonder. Dat je tegen God gewoon 'Vader' mag zeggen. Petrus denkt aan zijn eigen vader. Een stoere visser. De sterkste man van de wereld, dacht Petrus toen hij nog klein was. Een man waar je op kon rekenen. Hij leerde Petrus vissen. Hij trok Petrus uit het water toen die als klein jongetje uit de boot gevallen was. Zijn vader zei het niet zo vaak tegen hem. Maar Petrus merkte aan alles: Hij houdt van me. Hij zorgt voor me. Bij mijn vader ben ik veilig. En God kan nog veel beter voor je zorgen dan een gewone vader. Want hij is zo machtig, zo groot. Groter dan de hemel en de aarde en alles bij elkaar.

Onze Vader | Matteüs 6:9-13



'En wat moet je dan tegen God zeggen?' vraagt Petrus. 'Wat kan ik hem vragen?' 'Ik heb jullie verteld over Gods nieuwe wereld,' zegt Jezus. 'Vraag God of die nieuwe wereld snel mag komen. Die mooie wereld, waarin alle mensen God kennen. Waarin iedereen van hem houdt. Waarin iedereen doet wat God wil. Want dan wordt het leven mooier dan je je kunt voorstellen. Dan is er niemand meer die een ander pijn doet. Niemand meer die een ander uitscheldt.' 'Mag je God ook dingen vragen voor jezelf?' vraagt Johannes. 'Om eten of

kleren, bijvoorbeeld? Dingen die je echt nodig hebt?' 'Natuurlijk!' zegt Jezus. 'Je mag aan God alles vragen wat je nodig hebt. Het is heel goed om God elke dag te vragen om eten voor jezelf en voor alle andere mensen. Vraag God ook om vergeving voor de dingen die je verkeerd hebt gedaan. Want ook al doe je je best om te leven zoals God het bedoelt, je weet ook dat je vaak helemaal niet aardig bent. Dat je God vergeet. Of alleen aan jezelf denkt. Vraag God of hij je dat wil vergeven. Trouwens, kijk ook om je heen als je bidt: zijn er mensen die jij nog iets moet vergeven? Vraag God om een eind te maken aan het kwaad: aan oorlog, aan ziekte, aan de macht van Gods tegenstanders. God kan dat. Want hij is niet alleen je Vader, hij is ook de koning van hemel en aarde. Hij heeft de macht om alles goed te maken.' Jezus steekt zijn armen omhoog, en kijkt naar de hemel. 'Onze Vader in de hemel,' zegt hij, 'Laat iedereen u eren. Laat uw nieuwe wereld komen. Laat op aarde uw wil gedaan worden, net zoals dat in de hemel gebeurt. Geef ons vandaag het eten dat we nodig hebben. En vergeef ons wat we fout gedaan hebben, want wij hebben ook andere mensen hun fouten vergeven. Help ons om nooit tegen u te kiezen. En bescherm ons tegen de macht van het kwaad. Want u bent koning, u regeert met grote macht, voor altijd. Amen.'

Jezus laat zijn armen zakken. En Petrus zegt: 'Is dat hoe je mag bidden? Hoe je met God mag praten? Maar dat is helemaal niet moeilijk of eng. Dat ga ik voortaan ook doen!'

Als jullie bidden, gebruik dan deze woorden:
Onze Vader in de hemel,
Laat iedereen u eren.
Laat uw nieuwe wereld komen.
Laat op aarde uw wil gedaan worden,
net zoals dat in de hemel gebeurt.
Geef ons vandaag het eten dat we nodig hebben.
En vergeef ons wat we fout gedaan hebben,
want wij hebben ook andere mensen hun fouten vergeven.
Help ons om nooit tegen u te kiezen.
En bescherm ons tegen de macht van het kwaad.
Want u bent koning,
u regeert met grote macht, voor altijd.
Amen.'

'De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en jullie vrede geven.'

Numeri 6:24-25

14. OM TE DOEN



4-6 jaar

Laat uw nieuwe wereld komen

In het Onzevader wordt gebeden: 'Laat uw nieuwe wereld komen'. Wat zouden de kinderen graag in Gods nieuwe wereld zien?

Wat heb je nodig?

Per kind:

- het werkblad

En verder:

- kleurpotloden of viltstiften
- een schaar of prikpen en priklappen
- lijm



Aan de slag:

- De kinderen knippen de strook van de kleurplaat.
- Ze kiezen uit de tekeningen wat ze graag in Gods nieuwe wereld zouden zien.
- Deze plaatjes knippen of prikken ze uit.
- Ze plakken de plaatjes in de gedachtenwolk.
- Kunnen de kinderen zelf ook iets bedenken voor Gods nieuwe wereld? Laat ze dat er ook bij tekenen.
- De kinderen kleuren de kleurplaat in.

Tip
Knip vooraf de
stroken van de
kleurplaat.



4-8 jaar

Uw wereld

We bidden of Gods nieuwe wereld komt: of onze wereld Gods nieuwe wereld mag worden. De kinderen maken een wereldbol van klei en prikken in de wereldbol het kaartje met de bijbeltekst van vandaag.

Wat heb je nodig?

Per kind:

- een satéprikkertje
- het kaartje met de bijbeltekst van vandaag

En verder:

- blauwe klei
- groene klei
- plakband

Aan de slag:

- De kinderen maken van de blauwe klei een bolletje: het water van de wereld.
- Ze maken van de groene klei platte stukjes: de landen.
- Ze drukken voorzichtig de groene stukjes op de wereldbol.
- Ze maken het bijbelkaartje vast aan het satéprikkertje.
- Ze prikken de zin uit het Onzevader in de wereldbol.

Werkblad (4-6 jaar)
Onze Vader



Werkblad (8-12 jaar) Onze Vader

BIDDEN STILZITTEN?

Is bidden stilzitten op je stoel en wachten tot God iets gaat doen? Soms misschien wel, maar voor Matteüs gaan bidden en doen samen. Als Jezus zijn leerlingen leert bidden, leert hij hun om in beweging te komen. Om bijvoorbeeld anderen te vergeven en om God te bedanken voor alles wat hij geeft. Bidden gaat om praten met God en daar dan echt iets mee doen.



Onze Vader in de hemel, laat iedereen u eren. Laat uw nieuwe wereld komen. Laat op aarde uw wil gedaan worden, net zoals dat in de hemel gebeurt.

Matteüs 6:9-10

GOD ALS VADER

Misschien ben je niet gewend om God aan te spreken met 'Vader'. Joodse mensen doen dit al heel lang. We hebben een heleboel teksten uit die tijd waarin we zien dat de Joden op deze manier tegen God praten. Als ze 'Vader' tegen God zeggen, zeggen ze eigenlijk dat ze erop vertrouwen dat hij goed voor hen zal zorgen. Net zoals een vader voor zijn kind zorgt.



HETZELFDE!

Wat boven in de hemel gebeurt, moet beneden op aarde ook gebeuren. In deze opdracht kijken we eerst naar de bovenste tekening, om daaronder vervolgens dezelfde tekening te maken.

WAT HEB JE NODIG?

- * HET WERKBLAD
- * EEN POTLOOD
- * EEN GUM
- * KLEURPLOTLODEN OF STIFTEN





Werkblad (8-12 jaar)

Onze Vader



HETZELFDE!

Jezus leert zijn leerlingen bidden dat Gods wil gedaan mag worden. Zelf bidt hij dit gebed ook in de tuin van Getsemane, vlak voordat hij gearresteerd wordt en aan een kruis gehangen. Los met behulp van het morsealfabet de puzzel op en ontdek wat Jezus in de tuin bad.



A .--
B -...
C -.-.
D -..
E .
F ..-.
G ---.

H
I ..
J .---
K -.-
L
M --
N -.

O ---
P .---
Q --.-
R .-.
S ...
T -
U ...-

V
W -.-
X -...
Y -.-.-
Z ---..

OPLOSSING: